

PORT
PAYÉ
HELLAS



'Ελεύθερη πληροφόρηση

ΔΕΛΤΙΟ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ: 'Ο Μητροπολίτης 'Αττικής και Μεγαρίδος ΝΙΚΟΛΗΜΟΣ
'Αριθμός φύλλου 225

16 Μαρτίου 2008

'Επιλογές... «στό πόδι»



ραμα ή πρόδος. Καθολικό και διαχρονικό. "Όχι, αποκλειστικά, σημερινό. Και όχι προνόμιο μιας έλίτ. Σύμφυτο με τη λογική ανθρώπινη ύπαρξη, τό βασιλιά και διαχειριστή της σύνολης, άπέραντης Δημιουργίας. Μέ άνοιγμα χρόνου, όση ή ήλικία του άνεξερεύνητου σύμπαντος και όση ή ιστορική διαδρομή του ανθρώπινου γένους. 'Από τότε, πού ό άνθρωπος σήκωσε τό βλέμμα για νά θαυμάσει τούς ουρανούς, από τότε, πού άπλωσε τό χέρι του, για νά ψάψει τό χορτάρι του άγρου ή τή σκληρή πέτρα, από τότε, πού σμίλεψε τό πρώτο, χοντροκομμένο έργαλειό του και έκρυψε στή γη τόν πρώτο σπόρο, ή κούρσα τής γνωστικής ανάπτυξης, τής τεχνολογικής εξέλιξης και τής πολιτιστικής προόδου μπήκε σέ ρυθμό έπιτάχυνσης. 'Από μέρα σέ μέρα, από χρόνο σέ χρόνο, από αιώνα σέ αιώνα ή γνώση διογκώνεται. Και ή άξιοποίηση τών φανερών και κρυμμένων θησαυρών του πλανήτη μας και του σύμπαντος, γίνεται καθημερινός μόχθος, μέ στόχο τήν έκμετάλλευση και τήν άπόλαυση. Και, καθώς «τά πάντα ρεϊ» και ή εύρηματικότητα διευρύνεται, οί κατα-

κτήσεις πολλαπλασιάζονται και τό ιστορικό κάδρο αλλάζει. Ή χτεσινή μηχανή ἀχρηστεύεται και ἡ ἐκσυγχρονημένη μπαίνει στή θέση της. Ή ἄποψη, πού προβαλλόταν σάν εὐφυής πρόσβαση στά μυστήρια τοῦ σύμπαντος, ἀκυρώνεται και ἡ διάδοχη λανσάρεται, σάν ἐπόμενος ἐπιστημονικός βηματισμός. "Όλα σέ μιά ροή, ὅλα σέ μιά προοδευτική ἀνάπτυξη.

Σέ ροή και σέ συνεχή ἀναμόρφωση και οἱ προσωπικές ἐπιλογές τοῦ βίου. Ή διαμόρφωση τοῦ πίνακα τῶν ὀραμάτων τῆς ἀνήσυχης ὑπαρξης. Ή ὑπέρβαση και ἀπόρριψη ἐκείνου, πού ἦταν ἢ πού-ἐπιπόλαια-χαρακτηρίστηκε παλιό, περιττό, ἄχρηστο. Και ἡ υἱοθέτηση τοῦ νέου, πού ἐγγυᾶται τήν πρόοδο ἢ ἀπλῶς διαφημίζεται ὡς μοχλός ἀνύψωσης στήν ἐξέδρα τοῦ μοντερνισμοῦ και τῆς φαντασμαγορικῆς προβολῆς.

Νοιώθω τήν ἀνάγκη και τό χρέος νά θέσω ἕνα ἐρώτημα. Στόν ἑαυτό μου και σιούς γύρω μου. Ὑπάρχουν ἐνδείξεις, πού νά μᾶς ἀποδεικνύουν και νά μᾶς πείθουν, ὅτι κατά τή νεότερη ἐποχή μας, κατά τήν ιστορική περίοδο τοῦ πολυδιαφημισμένου διαφωτισμοῦ και τοῦ ἐκτροχιασμένου μοντερνισμοῦ, τά ἐρεθίσματα, πού γεννοῦν τή μανία τῆς ἀλλαγῆς και τά συνθήματα, πού δρομολογοῦν τή σημερινή «προοδευτική» πολιτιστική ἀναβάθμιση ἐκπορεύονται ὅλα ἀπό τό ἐργαστήρι τῆς ἐπιστήμης και ἀπό τό σοφά στημένο και μέ ἀνθρωπιστικά κριτήρια ὀργανωμένο πολυδαίδαλο βιομηχανικό κολοσσό; Αὐτό, πού εἰσφέρεται και αὐτό, πού διαφημίζεται, ὡς ἀπάντηση σιά ἀγωνιώδη ὑπαρξιακά μας ἐρωτήματα και ὡς εἰσφορά στήν ἀναβάθμιση τῆς προσωπικότητάς μας, εἶναι λόγος εὐθύνης ἢ ἀποτελεῖ σχεδίασμα ἐξανδραποδισμοῦ τῆς προσωπικότητας και πρόσδεσῆς της σέ ἀλλότρια συμφέροντα;

Στήν ἐπιστήμη-τουλάχιστο σέ κάποιους σημαντικούς κλάδους της-πίσω ἀπό κάθε καινούργια ἄποψη και πίσω ἀπό τά ἐξελιγμένα προγράμματα δράσης, ὑπάρχει λιπαρή μελέτη και ἀτέλειωτες δοκιμές. Στήν ἰατρική, π.χ., δέν ἐφαρμόζεται μιά καινούργια, προοδευτική μέθοδος ἀντιμετώπισης τῆς ἀρρώστιας, ἂν δέν ὀλοκληρωθοῦν οἱ ἔρευνες και ἂν ἀκολουθήσει μακρά σειρά δοκιμῶν. Ἐάν δέν πειστοῦν οἱ ἐρευνητές και οἱ ἐξειδικευμένοι θεράποντες τοῦ ἀνθρώπινου βιολογικοῦ σκῆνου, ὅτι ἡ νέα πρακτική θά φέρει

καλύτερο και ταχύτερο αποτέλεσμα. Στο στήσιμο και στην εμπνευματοποιημένη διαφήμιση του καθημερινά εναλλασσόμενου και εκμοντερνιζόμενου life style ποιές ανθρωπολογικές έρευνες δικαιολογούν και επιβάλλουν τις αλλαγές; Ποιές δοκιμές έχουν γίνει, για να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα και την αποτελεσματικότητα των καινούργιων προτάσεων; Και ποιές στατιστικές πείθουν για την αξία τους και για την εξασφάλιση του κάθε αποδέκτη και χρήστη από την εμπλοκή σε συνειδησιακές περιπέτειες και από το κατακύλισμα στο χάος της αφασίας; "Αν τό καινούργιο όραμα, αν η μοντέρνα πρόταση στόχων και καθημερινών αγωνισμάτων, αντί να ανεβάσει τό δείκτη της προόδου, συντελέσει την καταβύθιση της ύπαρξης στην απογοήτευση-όπως διαπιστώνουμε σήμερα να συμβαίνει σε μυριάδες συνανθρώπων μας-ποιός θά χρεωθεί την ευθύνη και ποιός θά αναλάβει τό βαρύ έργο της ανόρθωσης; Οί αποτυχίες στη στόχευση των ιδανικών και των στόχων ζωής υπεραφθονούν σήμερα και επικαλύπτουν μέ σκοτεινές διαπιστώσεις τά ταμπλώ των έντυπωσιακών διαφημίσεων.

Θεωρώ ένδεχόμενο, να μου προταθεί ό αντίλογος, ότι οί μεγάλοι Διεθνείς Όργανισμοί, τά κατεστημένα και αναγνωρισμένα κέντρα μελέτης και αποφάσεων, έπεξεργάζονται τη σύγχρονη προβληματική και ψηφίζουν όρους και κανόνες, πού αποβλέπουν αποκλειστικά και μόνο στην αναβάθμιση του ανθρώπινου προσώπου. Στην εξασφάλιση των αναγαίων έλευθεριών. Και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. Κανένας δέν άμφισβητεί, ότι οί Όργανισμοί αυτοί υπάρχουν και λειτουργούν άσταμάτεια. Άλλά, μέ κόστος δυσεξαρίθμητο. Και μέ άποτελέσματα κατώτερα της μηδενικής βάσης. Πίσω από τούς έντυπωσιακούς και δαιδαλώδεις αυτούς μηχανισμούς, καμουφλάρονται οί υπερδυνάμεις της κοσμικής υπερεξουσίας, πού μηχανεύονται την καταδυνάστευση των αδύνατων και οί ηγεμόνες του πλούτου, πού μεθοδεύουν την παγκόσμια έκεμτάλλευση και την άρπαγή και του τελευταίου «κοδράντη», από την τσέπη του φτωχού και άνυποψίαστου.

Θά άνοιξω, όμως και μία άλλη παράγραφο στη διερεύνηση του καινούργιου αυτού θέματος: Οί διαφημιστές της «προόδου», τά κυρίαρχα αυτά τέρατα της έποχής μας, μιλοούν για μία τόσο τρεχάτη



Ἡ μαύρη τρύπα

...ἀπό τό «χθές»

Απορημένος και-φαντάζομαι-έμβρόντητος θά στέκεται ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος μπροστά στή βαθειά και πλατειά μαύρη τρύπα, πού τοῦ κληροδότησε τό «χθές». Πρόκειται γιά τό ἀνοιχτό και σκοτεινό θέμα τῆς «Ἀλληλεγγύης». Τῆς «Μή Κυβερνητικῆς Ὁργάνωσης», πού λειτουργεῖ μέ στελέχωση ἐκκλησιαστική και-ὑποτίθεται ἡ ἀπλῶς διαφημίζεται-ὅτι καλύπτει προγράμματα ἀγάπης και συμπαραστάσης πρὸς τοὺς

ἔξω τῶν ἑλληνικῶν συνόρων ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας.

Ἡ μαύρη αὐτή τρύπα δέν εἶναι ἡ μόνη, πού διαβιβάστηκε στό διάδοχο τοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ θρόνου. Οὔτε και ἡ περισσότερο χαοτική. Πολλές τρύπες, μαῦρες και δυσώδεις, βρίσκονται ἀνοιχτές. Πνίγουν τίς εὐαισθησίες τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος. Καί προκαλοῦν τό νέο πρόεδρο τῶν Συνοδικῶν διοικητικῶν Σωμάτων και, παράλληλα, ὅλη τῆ Συνοδική ὁμήγυρη, νά

καί βίαιη προοδευτική ἀνανέωση, πού δέν προλαβαίνεις μήτε νά τὴν προσδιορίσεις μέ ἀκρίβεια, μήτε νά τὴ δοκιμάσεις μέ ἄνεση. Συχνά τοὺς ἀκοῦμε νά μιλοῦν γιά τό *modus vivendi* τῆς δεκαετίας τοῦ '60 ἢ τοῦ '70 ἢ τοῦ '80. Σά νά διαπραγματεύονται τὴν ἐξέλιξη μεγάλων ἱστορικῶν περιόδων, πού σταδιακά ἄλλαξαν τό σκηνικό τῆς καθημερινότητας και ἀνέβασαν σέ ἄλλο ἐπίπεδο μορφωτικῆς και πολιτιστικῆς ἀνάπτυξης τὴν ἀνθρώπινη ὑπόσταση. Αὐτὴ ἡ πυκνότητα τῶν ἀλλαγῶν και ἡ διαφήμιση τοῦ ἐκμοντερνισμοῦ ὡς μηχανῆς, πού δουλεύει μέ ταχύτιες ἀσύλληπτες, εἶναι κραυγαλέα ἀπόδειξη τοῦ γεγονότος, ὅτι οἱ ἐκμοντερνιστικὲς ἐπιλογές γίνονται στό «πόδι», δίχως τὴν ἀπαραίτητη βάση και δίχως τὴν ἀναφορά σὴν ἀνθρώπινη ὑπαρξη και στοὺς βαθύτερους προβληματισμούς τῆς. Τό μόνο κίνητρο, πού ἐνεργοποιεῖ τὴ μηχανή τῆς «προοδευτικῆς ἀνάπτυξης», εἶναι ἡ ἐκμετάλλευση, ἡ καθυπόταξη και ὁ πλουτισμός τῶν προνομιούχων.

άνασκουμπωθούν για να τις έκκαθαρίσουν και να άπαλλάξουν τήν έκκλησιαστική άμπελο άπό τή σήψη, άπό τίς άναθυμιάσεις και άπό τίς έκρήξεις τής άγανάκτησης.



Γιά να μή μακρύνω τίς εισαγωγικές έπισημάνσεις, παρουσιάζοντας τό πρόβλημα θά δανειστώ ένα κομμάτι, άρκετά κατατοπιστικό, τμήμα εύρύτατου ρεπορτάζ, πού δημοσιεύτηκε στην έβδομαδιαία έφημερίδα «ό κόσμος του έπενδυτή», στις 19 Ιανουρίου 2008:

«Κατά τό ιστορικό τής υπόθεσης, στις 27 Σεπτεμβρίου του 2006, ή Μή Κυβερνητική Όργάνωση τής Έκκλησίας “Άλληλεγγύη” άνέλαβε άπό τό ύπουργείο Έξωτερικών τήν ύλοποίηση ενός μεγάλου προγράμματος-στό πλαίσιο τής άνθρωπιστικής βοήθειας “Πάντα τά έθνη IV”-πού άφορούσε έπισιτιστική βοήθεια προς τό Ιράκ, ύψους 7 έκατομμυρίων εύρώ. Με τήν ύπογραφή τής σύμβασης-πού όριζε έξάμηνη διάρκεια, όριζε δηλαδή ως καταληκτικό σημείο τήν 26η Μαρτίου 2007-ή «Άλληλεγγύη» έλαβε τοίς μετρητοίς τό 80% του ποσού πού προέβλεπε τό πρόγραμμα, δηλαδή 5,6 έκατ. εύρώ-τά όποια έκτοτε άναζητούνται... Συμβατική ύποχρέωση τής Άλληλεγγύης ήταν ή άγορά κατεψυγμένων κοτόπουλων, ή άποθήκευσή τους, ή έξέυρεση τοπικού συνεταιίρου στό Ιράκ (γιά τή διανομή) και ή άποστολή».

Τόν Άπρίλιο του 2007, «άρμόδια ύπηρεσία τής Νομαρχίας Πειραιά έντόπισε σέ ψυγεία στου Ρέντη 340 τόνους άλλοιωμένων κατεψυγμένων κοτόπουλων. Ή έρευνα άπέδωσε ότι ή

άγορά είχε γίνει άπό τήν «Άλληλεγγύη» ένώ σύμφωνα μέ άνακοίνωση πού έκδόθηκε άπό τόν Σύνδεσμο Πτηνοτροφικών Έπιχειρήσεων Έλλάδας “τό σύνολο των κατεψυγμένων κοτόπουλων παραδόθηκε τόν Δεκέμβριο του 2006 και είχε έλεγχθει άπό τίς άρμόδιες διευθύνσεις τής νομαρχίας και του Ύπουργείου Άνάπτυξης”.

Τί είχε συμβεί και σάπισαν τά κοτόπουλα είναι μιά άλλη ιστορία, πού διερευνάται. Στή συγκεκριμένη υπόθεση, τό έπεισόδιο πού έλαβε χώρα στου Ρέντη-και πού μαρτυρούσε ότι (έως τή λήξη τής σύμβασης) είχε ύλοποιηθεί περιπου τό 20% του έργου-ύπαγόρευσε στό Ύπουργείο Έξωτερικών τήν άπόφαση άπόρριψης του αίτήματος παράτασης του προγράμματος, πού είχε υποβάλει ή «Άλληλεγγύη». Σέ έπιστολή του, λοιπόν, γνωστοποίησε στην όργάνωση τής Έκκλησίας τήν άπόφασή του και ζήτησε άπόδοση λογαριασμού, ή όποία όμως καθυστέρησε να άποσταλεί».



Τό άποκαλυπτικό δημοσίευμα του «κόσμου του έπενδυτή» τό άκολούθησαν πολλά άλλα δημοσιεύματα, του ήμερήσιου και του έκκλησιαστικού Τύπου. Τό καθένα, μέ τόν τρόπο του, παρυσίαζε τό φαινόμενο τής πλήρους διάλυσης τής μή Κυβερνητικής Όργάνωσης τής Έκκλησίας τής Έλλάδος και έπιμερίζε ευθύνες σέ πολλούς άρμόδιους και ύπεύθυνους παράγοντες. Καί, πρώτιστα όλων, στό διευθυντή τής «Άλληλεγγύης», πού διακινείται «έπικοινωνιακά», ως ένας έκ των «έξ άπορρήτων» συνεργατών του «έκλιπόντος» Άρχιεπισκόπου Χριστόδου-

λου και ως ένας εκ των «οικείων» συνοδών του και συμπαραστατών του κατά τη μακρά περίοδο της όδυνηρης περιπέτειάς του.

Ο καταγιγισμός των καταγγελιών προκάλεσε άνησυχίες και προβληματισμούς σε κάποια από τα μέλη της Ίερας Συνόδου. Και τούς ανάγκασε να ζητήσουν τη διερεύνηση του θέματος και-σε περίπτωση εύθυνων-τήν έπιβολή κυρώσεων. Οί υπόλοιποι, πού είτε στόχευαν στην έκπόρθηση του άρχιεπισκοπικού θρόνου, όπως ο «διά μεταθέσεων περιηγητής» Μητροπολίτης Άνθιμος, είτε δέν τολμοῦσαν να διαταράξουν τη δοξαστική αναφορά στον «άρρωστο», άπώθησαν την έγγραφη της πρότασης στην ήμερήσια διάταξη και πρότειναν την έξέταση του προβλήματος σε μελλοντική Συνεδρίαση της Συνόδου.

Στό μεταξύ, τό Ύπουργείο των Έξωτερικών, ένοχλημένο, έστειλε έγγραφο στην «Άλληλεγγύη» και ζητάει να έπιστραφεί ή έπιχορήγηση των 5,6 εκατομμυρίων ευρώ, πού, αντί να αξιοποιηθεί στό πρόγραμμα βοήθειας των πεινασμένων του Ίράκ, δαπανήθηκε άστοχα και υποπτα στην άγορά των σαπισμένων πουλερικών. Όπως είναι φυσικό και άναμενόμενο, ή άπαίτηση της Ύπουργού των Έξωτερικών βάθυνη τη μαύρη τρύπα.

Ή «Άλληλεγγύη»-και όταν γράφουμε «Άλληλεγγύη» πρέπει να διαβάσουμε: «ό Διευθύνων Σύμβουλος της Άλληλεγγύης Δημήτριος Φουρλεμάδης»-ένοχλημένη από τη δημοσιοποίηση της άπαίτησης του Ύπουργείου των Έξωτερικών, από τό δημοσιογραφικό θόρυβο και από την τριβή, πού προκλήθηκε στη Διαρκή Ίερά Σύ-

οδο, θεώρησε χρέος της να ένημερώσει, μονόπλευρα, όλόκληρη την Ίεραρχία της Έκκλησίας της Ελλάδος. Και, χωρίς να υποβάλει τό υπόμνημά της στην προϊσταμένη της έκκλησιαστική Άρχή, στη Διαρκή Ίερά Σύνοδο, τό ταχυδρόμησε προς όλους τούς Μητροπολίτες. Γιατί τό έκανε αυτό; Ένδεχομένως, για να έπηρεάσει θετικά τούς άνυποψίαστους Ίεράρχες, να κερδίσει τη μάχη των έντυπώσεων και να φρενάρι τη διέργηση του διωκτικού μένους της Συνοδικής μειοψηφίας.

Τό «Ένημερωτικό σημείωμα» κυκλοφόρησε στις 12 Ίανουαρίου 2008. Ύπογράφεται, ως έκδοση της «Άλληλεγγύης». Άλλά είναι συντεταγμένο σε πρώτο πρόσωπο, γεγονός, πού πιστοποιεί την ταυτότητα του συντάκτη του.

Στην είσαγωγή του διαβάζουμε:

«Μετά από τίς άνακρίβειες πού έχουν προβληθεί από μερίδα του ήμερησιου Τύπου σχετικά μέ τό ζήτημα του προγράμματος "Πάντα τά έθνη IV" (άποστολή πουλερικών ως έπισιτιστική βοήθεια στό δοκιμαζόμενο λαό του Ίράκ) θά ήθελα να σας δώσω μία πλήρη εικόνα των γεγονότων όπως αυτά έχουν συμβεί και μέ την άπαραίτητη χρονική άκολουθία πού πιστεύω ότι θά σας διαφωτίσει έπαρκώς.

Πιο συγκεκριμένα, σας άποστέλλω συνημμένα μέ κάθε λεπτομέρεια τό πλήρες και άληθές ιστορικό των γεγονότων από την άρχή του προγράμματος μέχρι σήμερα, όποτε ή Ύπηρεσία Διεθνούς Άναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του Ύπουργείου Έξωτερικών έμφανίζεται να άπαιτεί από τον Όργανισμό την έπιστροφή της χρηματοδότησης.

Πρόκειται για τό ποσό των 5,6 εκα-

τομυριών εύρω πού έλαβε ή "Άλληλεγγύη" για τήν ύλοποίηση τοῦ ὡς ἄνω προγράμματος».

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος δέ βρῆκε τό χρόνο νά έπεξεργαστεῖ καί νά σταθμίσει τό «Ἐνημερωτικό Σημείωμα» τῆς «Άλληλεγγύης». Ἡ έκδημία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστόδουλου διέκοψε τήν ένασχόλησή της μέ τίς έσωτερικές ἀνωμαλίες καί τά σκάνδαλα καί τήν ὑποχρέωσε νά ἐπικεντρώσει τό ἐνδιαφέρον της στή διαδικασία ἀνάδειξης τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου.

Τά δημοσιεύματα, πού διεκτραγωδοῦν τήν ἀθλιότητα καί τρέφουν τό σαράκι τῆς ἀντιεκκλησιαστικῆς προπαγάνδας, δέ σταμάτησαν μέ τίς ἐξηγήσεις, πού ἔδωσε ὁ Φουρλεμάδης. Ἀντίθετα, τό «ἐνημερωτικό σημείωμα», καθώς κέντρισε τήν περιέργεια ἐκείνων, πού ἴσαμε τότε ζμεναν ἀνημέρωτοι, ἐξώθησε καί τούς γνῶστες τῶν σκοτεινῶν διεργασιῶν νά βγοῦν στά παράθυρα καί νά σαλπίσουν τό σκάνδαλο.

Ἀπό τή δική μας πλευρά, θά ἐπιχειρήσουμε μιά πρόσβαση στό θέμα καί στήν ἐξέλιξη, πού πῆρε, ἀπό τό Σεπτέμβριο τοῦ 2006, τήν ἐποχή, πού ὑπογράφηκε ἡ σύμβαση μεταξύ τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν καί τῆς μή Κυβερνητικῆς Ὀργάνωσης «Άλληλεγγύη», ἴσαμε σήμερα, χωρίς νά ἀναφερθοῦμε στά ρεπορτάζ τῶν ἐφημερίδων. Μόνο κείμενο, πού θά παρουσιάσουμε καί θά κρίνουμε, θά εἶναι τό ἀπολογητικό σημείωμα τοῦ Φουρλεμάδη. Ὅταν κανεῖς τό διαβάσει προσεκτικά καί τό ζυγίσει ἀκριβοδίκα, τοῦ εἶναι ἀρκετό γιά νά βγάλει συμπεράσματα.



1. Ὁ Φουρλεμάδης πληροφορεῖ τούς ἀποδέκτες τοῦ «σημειώματός» του, ὅτι στίς 2 Νοεμβρίου 2006 ἔστειλε ἔγγραφο στό Ὑπουργεῖο καί ζήτησε «τήν παράταση τοῦ ὡς ἄνω ἀναφερόμενου χρόνου ὑλοποίησης μέχρι τήν 1η Μαΐου 2007, γιά λόγους πέραν τῆς σφαίρας ἐπιρροῆς της, σχετιζόμενους μέ τή διαμορφωθεῖσα ἀσταθῆ κατάσταση στή χώρα τοῦ ΙΡΑΚ».

Τό Ὑπουργεῖο δέν ἀπάντησε ἔγκαιρα καί ἔγγράφως στό αἴτημα. Ποιοί εἶναι οἱ λόγοι τῆς καθυστέρησης, δέν μνημονεύονται. Ὁ ψυχρός ἀναγνώστης τῶν πληροφορικῶν δικαιούται νά σκεφτεῖ: Κακῶς τό Ὑπουργεῖο δέν ἀπάντησε. Ὡστόσο, ποίος παράγοντας ἦ ποιά ἐμπλοκή ἐμπόδισε τόν κ. Φουρλεμάδη ἢ ὁποιοιδήποτε ἄλλον ἐκπρόσωπο τῆς «Άλληλεγγύης» νά ἐπισκεφτεῖ τίς ἀρμόδιες ὑπηρεσίες τοῦ Ὑπουργείου καί νά ἐπιδιώξει τήν ἐπίσπευση τῶν διαδικασιῶν;

Χωρίς νά ἐπιδιωχεῖ ἡ ἀναγκαία συνεννόηση, ὁ Φουρλεμάδης, στίς 6 Δεκεμβρίου τοῦ 2006 «ὑπογράφει μέ τόν Σύνδεσμο Πτηνοτροφικῶν Ἐπιχειρήσεων Ἑλλάδος, σύμβαση προμήθειας 2.650.000 κιλῶν κατεψυγμένων πουλερικῶν, συνολικοῦ ποσοῦ 5.300.000 εύρω».

Γιατί ἔγινε αὐτή ἡ βιαστική ὑπογραφή τῆς σύμβασης, χωρίς τήν ἔγκριση τοῦ Ὑπουργείου, πού ἦταν ὁ χρηματοδότης, δέν τό ἐξηγεῖ ὁ συντάκτης τοῦ σημειώματος. Ἡ Ἱερά Σύνοδος εἶναι ὑποχρεωμένη νά τό ἐρευνήσει καί νά καταλογίσει εὐθύνες.

Ἐμένα θά μοῦ ἐπιτραπεῖ νά ἔχω ὑποψίες καί γιά τήν τιμή ἀγορᾶς τῶν κατεψυγμένων. Δηλώνεται, ὅτι ἡ ποσότητα ἦταν δύο χιλιάδες ἑξακόσιοι πε-

νήντα τόννοι. Καί τό ποσό, πού καταβλήθηκε, 5.300.000 ευρώ. "Αν κανείς κάνει τή διαίρεση, θά βρεΐ, ὅτι τά κοτόπουλα ἀγοράστηκαν πρὸς 2 ευρώ τό κιλό. Καί αὐτό, κατά τό Δεκέμβριο τοῦ 2006.

Μιά μικρή, ὑποτυπώδης ἔρευνα, πού ἔκανα, μοῦ ἔδωσε τό ἀκόλουθο ἀποτέλεσμα. Σήμερα, στό 2008, μέ ὅλες τίς αὐξήσεις τῶν εἰδῶν διατροφῆς, πού καθημερινά ἐκτοξεύονται σέ ὕψη δυσθεώρητα, ἢ λιανική τιμή-τό ὑπογραμμίζω, ἢ λιανική τιμή-στά Σούπερ Μάρκετς-εἶναι 3 ευρώ καί δέκα λεπτά. Δέν γνωρίζω ποιά μπορεῖ νά εἶναι ἡ χοντρική τιμή-ἐπαναλαμβάνω, ἢ σημερινή-μέ τήν ὁποία πωλοῦν οἱ Πτηνοτροφικές Ἐπιχειρήσεις. Ὅπωςδῆποτε, θά εἶναι πολύ κατώτερη, γιά νά μποροῦν οἱ μεταπράτες, μετά τήν προσθήκη τῶν δικῶν τους ἐξόδων καί τοῦ δικοῦ τους κέρδους, νά τά πωλοῦν στήν τιμή τῶν 3,10 ευρώ.

"Ἄς προστεθεῖ καί κάποια ἄλλη παράμετρος. Πρίν ἀπό δύο χρόνια καί κάποιους μήνες, ἡ χοντρική τιμή τῶν κοτόπουλων προσδιορίστηκε σέ 2 ευρώ. "Αν ὅλα τά καταστήματα, πού πουλοῦσαν λιανικά, τά ἀγόραζαν μέ αὐτήν τιμή, μέ ποιά τιμή ἔπρεπε νά τά ἐκθέσουν στά δικά τους ψυγεῖα;

Τό θέμα χωράει διάφανη ἔρευνα καί ἀνάλογο χειρισμό.



2. Στίς 25 Μαρτίου 2007 (τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ!!!) ἡ Ἄλληλεγγύη ὑποβάλλει «νέα αἴτηση χρονικῆς παράτασης μέχρι 31 Μαΐου 2007».

Τό Ὑπουργεῖο δέν ἀπαντάει. Ἄλλά ἡ «Ἄλληλεγγύη», ἐκλαμβάνοντα τή σιωπή του ὡς «ἀποδοχή τῆς χρονικῆς παράτασης», «προκηρύσσει δημόσια

ἐκδήλωση ἐνδιαφέροντος γιά τήν ἀνάδειξη μειοδότης μεταφορικῆς ἐταιρίας». Στίς 17 Ἀπριλίου 2007 ὑπογράφεται ἡ σύμβαση τῆς Ἄλληλεγγύης μέ τήν μειοδότη ἐταιρία. Ἄλλά τό Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν δέν ἐγκρίνει τή σύμβαση. Μέ ἔγγραφό του, τῆς 20ῆς Ἀπριλίου δηλώνει, «ὅτι λόγω τοῦ ὅτι δέν ἔχει ἀκόμη ἀξιολογηθεῖ ἀπό τό Ὑπουργεῖο τό αἴτημα γιά παράταση τοῦ χρόνου ὑλοποίησης τοῦ προγράμματος "Πάντα τά Ἔθνη" δέν εἶναι νόμιμες οἱ ὅποιες σχετικές ἐνέργειες ἔχουν γίνει (διαγωνισμός κλπ.)».

Ἀπό ὅ,τι διαπιστώνει ὁ ἀναγνώστης, ἡ συνεργασία τῆς «Ἄλληλεγγύης, μέ τό Ὑπουργεῖο, πού χρηματοδότησε τό πρόγραμμα, ἦταν, κατά τό ἀργκώ γλωσσάριο, μπάχαλο.



3. Τρεῖς μόλις μέρες μετά τό φρενάρισμα τοῦ Ὑπουργείου στά ὑποπτα παιχνίδια τῆς «Ἄλληλεγγύης», ξέσπασε ἡ καταγίδα.

Στίς 23 Ἀπριλίου 2007, «Ἡ διεύθυνση Κτηνιατρικῆς τῆς Νομαρχίας Πειραιῶς γνωστοποιεῖ στήν "Ἄλληλεγγύη" τά ἀποτελέσματα δειγματοληπτικοῦ ἐλέγχου διενεργηθέντος ἐπί τῶν κατεψυγμένων πουλερικῶν πού τῆς εἶχαν μέχρι τότε παραδοθεῖ καί τά ὁποῖα εἶχε ἀποθηκεύσει καί διατηροῦσε ἐντός τῶν ψυγείων ἌΛΑΣΚΑ". Οἱ ἀλλοιώσεις πού παρατηρήθηκαν τά καθιστοῦν ἀκατάλληλα πρὸς βρώση καί ὁ Σύνδεσμος Πτηνοτροφικῶν Ἐπιχειρήσεων Ἑλλάδος συμφωνεῖ νά ἀντικαταστήσει τίς παραδοθεῖσες ποσότητες πουλερικῶν μέ ἄλλες».

Ἀπό δῶ καί πέρα, τά ἐρωτηματικά πέφτουν βροχή.

Τά πουλερικά άγοράστηκαν στις 6 Δεκεμβρίου 2006. Μπήκαν σέ βαθειά κατάψυξη. Καί στις 23 Ἀπριλίου βρέθηκαν άλλοιωμένα.

Τί ἔγινε; Καί ποιός εὐθύνεται;

Νά άγοράστηκαν προϊόντα μισοαλλοιωμένα, γιά νά έξασφαλιστεῖ κάποια «μίζα»;

Νά μήν ἔκαναν τόν άπαραίτητο ἔλεγχο οἱ παράγοντες τῆς «Ἀλληλεγγύης» καί νά ἔπεσαν θύματα ἔκμετάλλευσης;

Ἡ ζημιά νά προέκυψε άπό κακή λειτουργία τῶν ψυκτικῶν θαλάμων;

Ποιός θά τά ἔρευνήσει αὐτά τά ἔρωτήματα; Ποιός θά δώσει άπάντηση στό λαό;



4. Μήν ἔκπλαγεῖτε καί μήν τρελλαθεῖτε, ὅταν θά άκούσετε τήν ἔπόμενη κίνηση.

Στίς 23 Ἀπριλίου 2007, διαπιστώθηκε, πώς τά κοτόπουλα, πού βρίσκονταν στά ψυγεῖα γιά λογαριασμό τῆς «Ἀλληλεγγύης», ἦταν σάπια.

Καί στις 2 Μαΐου 2007, ἑννιά μέρες μετά τήν ανακάλυψη, «μετά άπό πρόσκληση άπό πλευρᾶς τῆς "Ἀλληλεγγύης" τριῶν μεταφορικῶν ἑταιρικῶν, αναδεικνύεται ἡ μειοδότηρια μεταφορική ἑταιρία. Τό άποτέλεσμα τοῦ διαγωνισμοῦ αὐθημερόν ανακοινώνει ἡ "Ἀλληλεγγύη" στή μειοδότηρια ἑταιρία καί στούς προϊσταμένους τῆς ΥΔΑΣ 1 καί 6 τοῦ Ὑπουργεῖου Ἐξωτερικῶν, ὑποβάλλοντας μάλιστα αντίγραφα προσφορῶν τῶν τριῶν μεταφορικῶν ἑταιρικῶν, πρακτικό διαγωνισμοῦ καί ἀκριβές χρονοδιάγραμμα μεταφορᾶς τῆς βοήθειας στό Ἰράκ».

Τά κοτόπουλα βρέθηκαν σάπια στις 23 Ἀπριλίου. Καί ὁ Φουρλεμάδης (κατά τή δική του πληροφόρηση) βρῆκε τά άναγκαῖα μεταφορικά, γιά νά τά μεταφέρει στόν πονεμένο λαό τοῦ Ἰράκ στις 2 Μαΐου, δέκα μέρες μετά τήν άπόφανση τῆς Διεύθυνσης Κτηνιατρικῆς, ὅτι εἶναι σάπια καί ἐπικίνδυνα γιά τήν ὑγεία τῶν πιθανῶν καταναλωτῶν. Καί, προφανῶς, σχεδίαζε νά τά προωθήσει μέ φίρμα άποστολέα καί διανομέα, τήν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ἄραγε γιά νά τούς θρέψει ἢ γιά νά τούς ἔξοντώσει;

Φυσικά, τό Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν δέν ἔδειξε νά εἶναι πρόθυμο νά αὐτοκτονήσει ἐπικοινωνιακά, γιά νά σώσει τόν Φουρλεμάδη. Ἐκεῖνος άνακοίνωσε τό άποτέλεσμα τοῦ διαγωνισμοῦ γιά τήν ἔξευρεση μεταφορέα. Καί τό Ὑπουργεῖο ἔκώφευσε. Δέν άπάντησε οὔτε «ναί», οὔτε «ὄχι».

Αὐτή ἡ σιωπή ἑνόχλησε τόν ἔνοχο Φουρλεμάδη. Νά, τί γράφει στό ἡμερωτικό του σημείωμα:

«Ἀπό τήν ἡμέρα ἐκείνη ἡ «Ἀλληλεγγύη» οὐδεμία πληροφόρηση ἔχει λάβει γιά τό θέμα, μέ συνέπεια τήν ἔκθεση τοῦ ἑλληνικοῦ Ὑπουργεῖου Ἐξωτερικῶν, τῆς ἰδίας «Ἀλληλεγγύης» καί, δι' αὐτῆς, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί γενικότερα τῆς Ἑλλάδος στις χῶρες τῆς Συρίας καί Ἰράκ, καθ' ὅσον εἶχαν λάβει γνώση γιά τήν ἑν λόγω βοήθεια».

Εὐφυστατος ὁ Φουρλεμάδης!!! Στέλνοντας τά σάπια κοτόπουλα στό Ἰράκ, θά ανέβαζε τό γόητρο τοῦ ἑλληνικοῦ Ὑπουργεῖου τῶν Ἐξωτερικῶν καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος!!!



5. Καιρός νά προχωρήσουμε στην επόμενη σελίδα. Ίστορεϊ τήν τελική φάση, πού γιά πολλούς εἶναι τραγική, ἀλλά γιά κάποιους ἄλλους, σπαρακτική.

Ὁ εὐφυῆς συντάκτης τοῦ ἐνημερωτικοῦ σημειώματος Φουρλεμάδης μᾶς πληροφορεῖ:

«Παρά τίς ὡς ἄνω ἐκτεθεῖσες προσπάθειες τοῦ Ὄργανισμοῦ μας, τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν μέ τήν Α.Π. 1012/937 ἐπιστολή του, γιά μία ἀκόμη φορά ἀναιτιολόγητα, μᾶς γνωστοποίησε τήν ἀπόρριψη τοῦ αἰτήματος περί παρατάσεως ὑλοποίησης τοῦ ὡς ἄνω προγράμματος, μᾶς ζήτησε δέ νά ἐπιστρέψουμε τή σχετική προκαταβολή τῶν 5.600.000 εὐρώ».

Γελᾶτε ἢ ὀργίζεστε, ὅταν διαβάσετε, ὅτι ἡ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν νά ἀπορρίψει τό αἶτημα παράτασης τοῦ σχετικοῦ προγράμματος τῆς «Ἀλληλεγγύης» ἦταν ἀναιτιολόγητη; Τό ὅτι ἡ «Ἀλληλεγγύη» σχεδίαζε νά στείλει σάπια κοτόπουλα στό Ἰράκ, δέν ἦταν σοβαρή αἰτία, γιά ἀπόρριψη τοῦ σχεδίου της;

Λογική καί διαλεκτική, πού τεντώνουν ἐπικίνδυνα τά ἀνθρώπινα νεῦρα.



6. Μετά ἀπό ὅλα αὐτά, τό Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν θεώρησε χρέος του νά ἀπαιτήσει τήν ἐπιστροφή ἀπό τήν «Ἀλληλεγγύη» τῆς προκαταβολῆς τοῦ ποσοῦ τῶν 5.600.000 εὐρώ.

Ὁ Φουρλεμάδης γράφει στό ἐνημερωτικό του σημείωμα:

«...τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν... μᾶς ζήτησε νά ἐπιστρέψουμε τή σχετική προκαταβολή τῶν 5.600.000 εὐρώ. Ὡς ἐκ τούτου τό Ὑπουργεῖο μᾶς ὤθησε

στό νά στραφοῦμε δικαστικά ἐναντίον παντός ἀντισυμβαλλομένου μας καί εἰδικότερα ἐναντίον τῶν πτηνοπαραγωγῶν, καθῶς οἱ τελευταῖοι ἔχουν ἤδη ἀναλάβει τό ποσό τῶν Εὐρώ 742.186 ὡς ἀχρεωσήτως, πλέον, καταβληθέν».

Τί πιστεύει ὁ Φουρλεμάδης; Δέν θά ἔπρεπε νά ἀπαιτήσει τό Ὑπουργεῖο τήν ἐπιστροφή τῶν χρημάτων, πού σπαταλήθηκαν (ἄγνωστο μέ ποιά σκοτεινά κίνητρα καί τεχνάσματα) στήν ἀγορά τῶν σάπιων πουλερικῶν; Ποιός ἐχέφρων ἄνθρωπος θά τολμήσει νά ὑποστηρίξει, ὅτι τό Ὑπουργεῖο, δηλαδή τό βαλάντιο τοῦ λαοῦ πρέπει νά ἐπωμιστεῖ τήν εὐθύνη καί τή ζημιά, πού ἔκανε ὁ Φουρλεμάδης καί οἱ παράγοντες τῆς «Ἀλληλεγγύης» νά συνεχίσουν τή θριαμβική(!) παρέλασή τους καί τόν κομπασμό τους, ὅτι ἐπιτελοῦν εὐόρκως ἔργο ἀγάπης καί φέρουν τήν ἐκκλησιαστική διοίκηση στό προσκήνιο τῆς σύγχρονης κοινωνίας;



7. Ἡ θεατρική παράσταση ἔχει καί συνέχεια. Ὁ διευθύνων σύμβουλος τῆς «Ἀλληλεγγύης» Φουρλεμάδης, ὄχι μόνο δέν ὑποκύπτει στήν ἀπαίτηση τοῦ Ὑπουργείου νά ἐπιστρέψει τήν προκαταβολή τῶν 5.600.000 εὐρώ, ἀλλά ἐμφανίζει μιά σειρά ἐξόδων, πού ἔγιναν ἢ πού, κατά τή φαντασία του, πρόκειται νά γίνουν καί, πού θά διογκώσουν ἀκόμη περισσότερο τή γενική δαπάνη. Λίαν ἐπιεικῶς, συγκατατίθεται στήν ἐπιστροφή μόνο 500.000 εὐρώ.

Γράφει: «Λόγω, λοιπόν, τῶν ἄνω ἀναφερομένων γεγονότων «ἡ Ἀλ-

ληλεγγύη» έχει ήδη έπωμιστεί μιά σειρά από κόστη, ενώ πιθανολογείται ότι θά υποστεί ακόμα περισσότερα στο μέλλον. Ακολουθεί, λοιπόν, παράθεση των κοστοβόρων γεγονότων που έχουν ήδη λάβει χώρα καθώς και των κοστοβόρων γεγονότων, που είναι βέβαιο ή σχεδόν βέβαιο ότι θά λάβουν χώρα στο μέλλον...».

Σας παρουσιάζω μερικά από αυτά τα κοστοβόρα γεγονότα, που καταλογογραφεί ο κ. Φουρλεμάδης:

«Προσωπικό.... 30.018,46 ευρώ
 Άλλες υπηρεσίες....23.352,32 ευρώ
 Άλλα έξοδα.... 4.428,87
 Διοικητικά έξοδα.... 111,80 ευρώ
 Διοικητικά έξοδα Γραφείου.... 70.000 ευρώ

Έξοδα προβολής.... 18.000 ευρώ

Όλες αυτές οι δαπάνες ή, (όπως τά χαρακτηρίζει ο Φουρλεμάδης) τά κοστοβόρα γεγονότα, (σύνολο 256.000 ευρώ), είναι έξοδα του διοικητικού μηχανισμού της "Αλληλεγγύης", που πραγματοποιήθηκαν κατά την προσπάθεια εξεύρεσης και αγοράς των σάπιων κοτόπουλων. Δέν ξέρω αν βρεθεί έλεγκτης, που θά δικαιολογήσει αυτή την αστρονομική δαπάνη. Θά ήταν, ωστόσο, χρήσιμο, νά γνωστοποιηθούν και τά όνόματα των διευθυντών ή των υπαλλήλων της «Αλληλεγγύης», που αποζημιώθηκαν μέ ένα τέταρτο εκατομμυρίου ευρώ, γιά νά φωνίσουν τά σάπια κοτόπουλα.



8. Καί τό τελευταίο πλάνο. "Οχι λιγότερο έξοργιστικό ή ξεκαρδιστικό.

Ο Φουρλεμάδης υπομνηματίζει στό ενημερωτικό του σημείωμα, ότι, μέ τήν εξέλιξη, που πήραν τά πράγματα, είναι πολύ πιθανό ή «Αλληλεγγύη» νά έμπλακεί σέ δικτυο δικαστικών αγώνων και νά υποχρεωθεί νά δαπανήσει υπέρογκα ποσά γιά τήν αντιμετώπιση των αντιδίκων της. Τίς δαπάνες αυτές τίς έντάσσει σέ μιά δεύτερη κατηγορία και τίς τιτλοφορεί: «Ένδεχόμενες μελλοντικές δαπάνες».

Παρακολουθείστε μερικές από αυτές.

I) Έξόδικες Δηλώσεις πρός α) «Σύνδεσμο Πτηνοτροφικών Έπιχειρήσεων»... β) «Πτηνοτροφική Κεντρική Κλαδική Συνεταιριστική Ένωση Πτηνοτροφικών προϊόντων» και γ) έπτά συνολικά ανώνυμες εταιρίες... Δικαστική διεκδίκηση όφειλομένων/άχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, έξοδα-άμοιβές σύνταξης άγωγών...

II) Ένδεχόμενη άσκηση άγωγών κατά της «Αλληλεγγύης» από τά ως άνω νομικά πρόσωπα...

III) Ένδεχόμενη άσκηση άγωγών γιά δυσφήμιση κατά ήμερησίων έφημερίδων μέ προκοινοποίηση έξωδίκων δηλώσεων.

IV) Ένδεχόμενη άσκηση αντίθετων άγωγών των έφημερίδων κατά της «Αλληλεγγύης».

V) Άγωγές κατά του μεταφορέα...

VI) Ἀγωγές κατά τῶν ψυγείων Ἀλάσκα...

Ἔλα αὐτά τὰ δικαστικά ἀνοίγματα εἶναι πιθανά, ἀπό τή στιγμή, πού ἀποδείχτηκε, μέ ἔλεγχο τῆς Κτηνιατρικῆς Ὑπηρεσίας, ὅτι τὰ κοτόπουλα ἦταν σάπια. Ἀλλά, ποίος φέρει τήν εὐθύνη γιά τήν ἐξέλιξη αὐτή; Καί σέ ποιούς ὤμους πρέπει νά φορτωθοῦν οἱ ἐνδεχόμενες δαπάνες;

Παρακολουθεῖστε τί ἰσχυρίζεται καί τί προτείνει ὁ ἐκλεκτός τῆς χτεσινῆς ἀρχιεπισκοπικῆς αὐλῆς:

«Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, εἶναι προφανές: ὅτι τόσο οἱ ἤδη πραγματοποιηθεῖσες δαπάνες μας ὅσο καί οἱ ἐνδεχόμενες μελλοντικές (πολλές ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι σχεδόν βέβαιο ὅτι θά ἐπέλθουν) μᾶς καθιστοῦν ἀνίκανους νά σᾶς ἐπιστρέψουμε ποσό ὑπερβαῖνον τίς πεντακόσιες χιλιάδες εὐρώ(500.000), δεδομένων τῶν ταμειακῶν ἀναγκῶν πού ἔχουν ἤδη ἀνακύψει ἀλλά

καί μέλλουν νά ἀνακύψουν. Δυστυχῶς, παρά τίς καλές μας προθέσεις, σταθήκαμε ἄτυχοι καί ἐνεπλάκημεν ἄθελά μας σέ ἕναν κυκεῶνα δικαστικῶν ἀγῶνων καί ἄλλων γεγονότων πού κάθε ἄλλο παρά συνυφασμένοι μέ τόν ἀρχικό σκοπό μας τῆς παροχῆς ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας εἶναι».



Αὐτά εἶναι τὰ «κατορθώματα» τῆς «Ἀλληλεγγύης» καί εἰδικά τοῦ διευθύνοντα συμβούλου τῆς, Φουρλεμάδη.

Ἡ μαύρη αὐτή τρύπα, πού χαίνει καί ὄζει, βρίσκεται τούτη τή στιγμή μπροστά στό νέο Ἀρχιεπίσκοπο. Ἀνεπιθύμητο μέρος τῆς κληρονομιάς τῆς προηγούμενης ἡγεσίας. Ἀλλά, δυστυχῶς, πραγματικότητα.

Ὁ λαός περιμένει καί ἐλπίζει. Κάποιες τρύπες πρέπει νά κλείσουν. Καί κάποιοι ὀρίζοντες νά φωτιστοῦν.

Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ

Παπα-Γιάννη

Τά ὀρφανά τοῦ μακαρίτη τοῦ Χριστόδουλου ἔχουν ἀνάγκη ἀπό στέγη καί ψωμί ἢ ἀπό λαμπερά ἀξιώματα;

Φιλικά

Παπα-Γιώργης



Ο ΝΕΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ



μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ἐγκατέλειψε πρόσφατα τὸν παρόντα κόσμο, «τὴν μὴ ᾧδε μένουσαν πόλιν» καὶ ἀποδήμησε «εἰς τὴν μέλλουσαν». Ἦταν ἡ κατάληξη μιᾶς μακρᾶς καὶ ἐπίπονης ἀσθένειας. Ὡς ἄνθρωποι τὸν συνοδεύσαμε μὲ τὶς προσευχῆς μας κατὰ τὴ δοκιμασία, τὴν ὁποία ὁ Κύριος ἐπέτρεψε. Τὸ σχέδιο ὁμως καὶ τὸ θέλημά Του ἦταν διάφορο ἀπὸ τὶς δικές μας εὐχῆς καὶ προσδοκίες καὶ κάλεσε κοντὰ Του τὸν Μακαριώτατο. Ἦδη ὁ μακαριστός Χριστόδουλος εὐρίσκεται ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ δικαίου κριτῆ, γιὰ νὰ ἀποδώσει τὸ λόγο του.

Ἐμεῖς δὲ θέλουμε, κατὰ τὴν ἱστορική αὐτὴ φάση, νὰ ἀναφερθοῦμε καὶ νὰ σχολιάσουμε τὸν ἐκδημησάντα Μακαριώτατο. Θὰ παραθέσουμε ὁμως, ὡς ἐνεργὰ μέλη τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας, καθηκόντως καὶ καλοπίστως, ὀρισμένα, συγκεκριμένα «κεφαλαιοποιημένα» γεγονότα καὶ περιστατικά, ἀπὸ ἐκεῖνα, πὺ συνέβησαν κατὰ τὴν ἀμέσως προηγηθεῖσα περίοδο, ὄχι γιὰ νὰ ἐ-

πικρίνουμε βιαστικά τὸν ἐκλιπόντα Ἀρχιεπίσκοπο-ἔργο, πὺ θὰ τὸ κάνει ἡ ἱστορία-ἡ, πολὺ περισσότερο, νὰ τὸν καταδικάσουμε, ἀφοῦ ἡ δίκαιη στάθμιση ἀνήκει πλέον στὴν παγγνωσία καὶ τὴν πανσοφία τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ μὲ μοναδικὸ καὶ ἀποκλειστικὸ σκοπὸ νὰ τὰ ἐπαναφέρουμε καὶ νὰ τὰ ὑπομνήσουμε στὴ νέα ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία, ὥστε ἡ ἴδια, κατὰ τὴν ἔμφρονα κρίση τῆς, νὰ τὰ ἐκτιμήσει, νὰ προβληματισθεῖ καὶ νὰ πράξει ἀναλόγως.

Τὰ ἴδια αὐτὰ περιστατικά ἔχουν κατ' ἐπανάληψη σχολιασθεῖ κατὰ τὸ παρελθὸν ἀπὸ τὶς στήλες τῆς περιοδικῆς μας ἔκδοσης.

1. Γνωστὸ τὸ θέμα τῆς διένεξης μὲ τὸ Πατριαρχεῖο, σχετικὰ μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς Συνοδικῆς Πράξης τοῦ 1928. Δὲν θὰ ἐπανέλθουμε καὶ δὲ θὰ ἐπαναλάβουμε τὶς λεπτομέρειες. Ἐντονες ἀντιπαραθέσεις, καὶ μὲ ἐπίσημες ἀνακοινώσεις καὶ μὲ δηλώσεις τῶν ἐντεταλμένων «παραθυριστῶν» τῶν τηλεοράσεων. Καὶ στὸ θέμα αὐτὸ ποιά ἦταν ἡ τελικὴ κατάληξη; Πλήρης ἀναδίπλωσις καὶ ὑποταγὴ τῆς ἐλλαδικῆς Ἐκκλησίας, καὶ

μέ συνοδικές αποφάσεις και με αρ-
χειπισκοπικές δηλώσεις, στην πα-
τριαρχική πράξη του 1928 με την
πρόσθετη μάλιστα ειδική αναφορά
«καθ' όλους αυτής τους Όρους». Το
πλήγμα για το κύρος της Έκκλησίας
μας ήταν βαρύ. Άλλά ήταν και μή-
νυμα ένότητας με την Έκκλησία της
Βασιλεύουσας.

2. Το περιβόητο θέμα των «ταυτο-
τήτων» είναι γνωστό ανά το πανελ-
λήνιο. Επί μακρόν ή προηγούμενη
έκκλησιαστική ήγεσία το κράτησε
στην επικαιρότητα. Δηλώσεις επί
δηλώσεων, λαοσυνάξεις με την ανύ-
ψωση μάλιστα του λαβάρου της έ-
παναστάσεως, συλλογή ύπογραφών
κατά ένορία με τις όποιες ύπολαν-
θάνουσες σκοπιμότητες κλπ. Με άλλ-
λες λέξεις ξεσηκωμός του ποιμνίου.
Και το αποτέλεσμα ποιό ήταν; Μετά
άπο όλα αυτά, πλήρης έγκατάλειψη
του θέματος. Και ό πιστός λαός, με
τις άγνές προθέσεις και τις άδολες
διαθέσεις, αίσθάνθηκε πληγωμένος
και προδομένος. Μεταγενέστερη άρ-
χειπισκοπική ανακοίνωση τοποθε-
τούσε την έπαναφορά του θέματος
στο μέλλον και στον «πρέποντα χρό-
νο!» ό όποιος όμως ποτέ δέν έφθασε.
Στήν, μετά διετία και πλέον, συν-
άντηση του Πρωθυπουργού με τον
Άρχιεπίσκοπο δέν έγινε ούτε καν
λόγος για το θέμα αυτό, άπο όσα
τουλάχιστον ανακοινώθηκαν. Στήν
έφημερίδα δέ «Κυριακάτικη Έλευ-
θεροτυπία» της 1.10.2006 και σε σχε-
τικό δημοσίευμα έπισημαίνεται χα-
ρακτηριστικά: «Σε μία "άμοιβαίου

όφελους σύμπραξη" δέν είχαν θέσει
θέματα, όπως αυτό των ταυτοτήτων
ή έκκρεμότητες, που δυσχεραίνουν
την Κυβέρνηση, τα όποια ό Χριστό-
δουλος παρασιώπησε πλήρως». Προς
τί λοιπόν αυτός ό τόσο θεαματικός
ξεσηκωμός;

3. Τί να πεί κανείς για την περι-
βόητη κάθαρση; Να πούμε ότι ήταν
ένα άπλο «πυροτέχνημα»; Και το άν-
τιφατικό ή μάλλον το τραγικό είναι
τούτο. Ένώ ό τελευταίος Άρχιεπί-
σκοπος μίλησε στο άνώτατο έκκλη-
σιαστικό όργανο, στη Σύνοδο της
Ίεραρχίας, και σε πληθυντικό άρι-
θμό για «φιλήδονους» και «φιλοχρή-
ματους» κληρικούς και για «θερμο-
κήπια άθλιοτήτων», ή μόνη κατά-
ληξη ήταν να απομακρυνθεί (άν τε-
λικά απομακρυνθεί) ένας μόνο Μη-
τροπολίτης. Και όπως δήλωσε ό τε-
λευταίος σε δελτίο τύπου και επανέ-
λαβε και σε συνέντευξή του, «ό
Άρχιεπίσκοπος αναγκάστηκε να με
απομακρύνει». Άναγκαστική λοι-
πόν και όχι έπιβεβλημένη ήταν ή
απομάκρυνσή του. Κανένα όμως άπο
τά μέλη της Ίεραρχίας δέν εξέφρασε
την αντίρρησή του για το «πυροτέ-
χνημα» αυτό της άυτεπαγγελθείσης
κάθαρσης. Και για να κατανοή-
σουμε το μέγεθος του προβλήματος,
πρέπει να έστιάσουμε τις αναφορές
μας σε δυό περιπτώσεις. Η πρώτη
αναφέρεται σε διαπίστωση άκαδη-
μαϊκού δασκάλου της Θεολογίας,
δηλώνοντας δημοσίως ότι «ή ποιμαί-
νουσα Έκκλησία καλύπτει την έπι-
σκοπική όμοφυλοφιλία». Και ή δεύ-

τερη αναφέρεται σὲ ἀνακλητική αἴτηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὴν Ἀρχὴ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα, μὲ τὴν ὁποία βάλλεται προηγούμενη ἀπόφαση τῆς ἀνεξάρτητης αὐτῆς ἀρχῆς καὶ ὑποστηρίζεται ἐπισήμως καὶ χωρὶς συστολή, ὅτι τὰ προσωπικά δεδομένα τῶν Ἀρχιερέων (βλ. καὶ ὁμοφυλοφιλικὲς συμπεριφορές) δὲν πρέπει νὰ ἀποτελοῦν ἀντικείμενο δημοσιογραφικοῦ ἐνδιαφέροντος, γιατί οἱ Ἀρχιερεῖς δὲν εἶναι δημόσια πρόσωπα. Καί, ὅπως ἦταν ἐπόμενον, ἡ αἴτηση αὐτῆ τῆς ἐπίσημης Ἐκκλησίας ἀπορρίφθηκε ἀπὸ τὴν ἴδια Ἀρχὴ καὶ μὲ τὸ ἴδιο, ὅπως καὶ μὲ τὴν πρώτη τῆς ἀπόφαση, σκεπτικό. Ἡ ἐκκλησιαστικὴ μας διοίκηση βρέθηκε καὶ πάλι ἐκτεθειμένη.

4. Τὸ πνεῦμα ἐκκοσμίκευσης δυστυχῶς ἀνενόχλητα ἔχει εἰσχωρήσει στὸν ἐκκλησιαστικὸ μας χῶρο. Συμμετοχὲς σὲ ἐκδηλώσεις καὶ παρουσίες μὲ κοσμικὸ χαρακτήρα, πολυτελεῖς διαβιώσεις μερικῶν, ἀκόμη καὶ πολυδάπανες διακοπὲς σὲ κοσμικοὺς χώρους τῆς ἀλλοδαπῆς, εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ἐκεῖνα, ποὺ προκαλοῦν τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα τοῦ εὐσεβοῦς ποιμνίου καὶ περιορίζουν τὸ βαθμὸ ἐμπιστοσύνης στοὺς πνευματικοὺς τοῦ ἡγέτες. Κι' ἐνῶ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ὡς μόνο καὶ μοναδικὸ μέσο ἐπικοινωνίας μὲ τὸ πλήρωμα ἔχει τὸ λόγο τῆς εὐαγγελικῆς ἀλήθειας, εἶδαμε μὲ ἐκπληξῆ νὰ καθιερώνεται «ἐπ' ἐσχάτων χρόνων» ἡ κοσμικὴ νο-

τροπία τῶν «ἐπικοινωνιολόγων» ὡς νεοφανὲς στοιχεῖο ποιμαντικῆς. Ἄλλὰ, ἂν ἐπεκτείνουμε πρὸ πέρα τὶς ἀναφορές μας, θὰ συναντήσουμε τὶς δηλώσεις γνωστῶν Ἱεραρχῶν γιὰ συμμετοχὴ ἀκόμη καὶ «παντελονάδων» στὶς συσκέψεις γιὰ ἐκλογὲς Μητροπολιτῶν.

Αὐτὰ ἐπισημαίνονταν καὶ σὲ προηγούμενα σχόλια μας.

Ὁ εὐσεβὴς λαὸς μας εἶναι θλιμμένος καὶ ἀπογοητευμένος ἀπὸ ὅλα αὐτά. Ἄλλὰ πρέπει νὰ γνωρίζει ἡ ἐκκλησιαστικὴ μας ἡγεσία, ὅτι αὐτὸ τὸ ποίμνιο ἔχει κουραστεῖ. Καὶ ἔχει κουραστεῖ πολὺ νὰ περιμένει τὴν ἐπαναφορὰ τῶν ἐκκλησιαστικῶν μας πραγμάτων στὴν κανονικὴ τους πορεία. Ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος εὐρίσκεται ἤδη μπροστὰ στὰ παραπάνω καὶ ὄχι μόνο-προβλήματα. Ἀναμένουμε νὰ ἐνεργήσει μὲ αἴσθημα εὐθύνης καὶ ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπέναντι τοῦ ποιμνίου.

Σύν.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Δεκαπενθήμερο Δελτίο

Ἐκκλησιαστικῆς Ἐνημέρωσης

Κωδικός 2360

Ἰδιοκτῆτης - Ἐκδότης

ὁ Μητροπολίτης

Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος

ΝΙΚΟΛΗΜΟΣ

Διεύθυνση

19011 Αὐλῶν Ἀττικῆς

Τυπογραφεῖο Κωνσταντίνου Σανιδᾶ

Ἰωαννίνων 6, Μοσχάτο

ISSN 1790-482X

Πονεμένε Ἰησοῦ μου

Στούς τρεῖς τελευταίους αἰῶνες
ἡ Εὐρώπη προσπάθησε νά σέ βάλῃ στό περιθώριο
διότι δέν συμβάδιζες μέ τήν «πρόοδο»,
μέ τίς νέες θεότητες, τά Φῶτα καί τή Λογική,
τόν Διαφωτισμό καί τόν Ρασιοναλισμό

Ὅμως μερικά μεγάλα καί φωτεινά πνεύματα
δέν Σέ ξέχασαν, δέν Σέ περιφρόνησαν,
ἀλλά Σέ διακήρυξαν,
ἄλλοτε ψυθιριστά, ἄλλοτε φωναχιά

Στήν ἀρχή τῶν νέων χρόνων ὁ Pascal μίλησε γιά Σένα
στό Παρίσι μέ ὅλη τή φλόγα τῆς καρδιάς του
Λίγο ἀργότερα ὁ Bach καί ὁ Handel σέ ὕμνησαν
μέ τά ἀλησμόνητα ὀρατόρια

Τόν ἐπόμενο αἰῶνα ὁ πονεμένος Dostojevsky
Σέ διακήρυξε μέσα ἀπό τίς ἀγωνίες του
Καί ὁ Kierkegaard μέ τή δίψα τῆς ψυχῆς του

Στόν τραγικό εἰκοστό αἰῶνα ὁ Jovani Papini,
ὁ Paul Claudel καί ὁ T.S. Eliot
Σέ παρουσίασαν μέ τά περίφημα ἔργα τους.

Καί τόσοι ἄλλοι, πió ἀφανεῖς,
τραγούδησαν τά μεγαλεῖα Σου
καί ὕμνησαν τήν κρυμμένη Σου δόξα.

Ἄγις Φλογέρας